

Η ΒΙΒΛΙΟΧΩΡΑ

ΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΕ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ



Μαρδίτσα Ζεκεντέ-Καρέντζου

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 2021

Πριν πολλά - πολλά χρόνια, στη μακρινή Αμερική, στην οικογένεια Dewey γεννήθηκε ένα μωρό που οι γονείς του το ονόμασαν Melvin. Ο μικρός Melvin αγαπούσε πολύ τα βιβλία, το διάβασμα, τους αριθμούς, την τάξη και τα ταξίδια.
Μια μέρα διαβάζοντας ένα παραμύθι, ναυάγησε σε μια βιβλιοθάλασσα και μετά από πολλές ώρες κολύμπι ένα τεράστιο κύμα τον έφερε σε μια μακρινή ακρογιαλιά.

Εκεί υπήρχαν παντού πεταμένα βιβλία κι ανακατεμένα... βουνά ολόκληρα.
Ο Melvin προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει, όταν τον πλησίασε
μια τεράστια γριά εγκυκλοπαίδεια τον καλημέρισε και με ύφος του λέει:

- Από πού έρχεσαι μικρέ μου και τι γυρεύεις στη βιβλιοχώρα αυτή;
- Ερχομαι από πολύ μακριά και ταξιδεύοντας με ένα παραμυθοκάραβο
νανάγησα στην τρικυμισμένη βιβλιοθάλασσά σας.
- Εδώ είναι η χώρα της Ανάγνωσης, της Μάθησης και της Γνώσης.

- Ευχαριστώ για την πληροφορία καλή μου εγκυκλοπαίδεια απαντά ο Melvin. Αλλά το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να με βοηθήσετε να επιστρέψω στο σπίτι μου.
- Άκουσέ παιδί μου, εάν θέλεις να γίνει αυτό, πρέπει να χωρίσεις σε ομάδες όλα αυτά τα βουνά των βιβλίων που βλέπεις γύρω σου και να τα βάλεις σε τάξη, γιατί τη χώρα την βαραίνει η κατάρα της αταξίας.

-Να «δαμάσεις τη συλλογή των βιβλίων» για να βασιλέψει στη βιβλιοχώρα μας η βασίλισσα Ταξινόμηση συμπλήρωσε ένα κοντόχοντρο λεξικό.

Ο Melvin κοίταξε γύρω του απελπισμένος. Πώς ήταν δυνατόν να βάλει τάξη σε όλα αυτά τα βιβλιοβουνά; Τι έπρεπε να κάνει; Σκέψεις πολλές πλημμύρισαν το μυαλό του. Μέρες και νύχτες σκεφτόταν άγρυπνος, πως θα βρει λύση, ώστε να επιστρέψει σπίτι του.

Με τον ερχομό της νέας αυγής, ο ήλιος έλαμψε στον ουρανό

και μία αχτίδα του γλίστρησε και φώτισε το μυαλό του.

-Πως και δεν το σκέφθηκα; είπε. Θα καλέσω τους Μαγικούς αριθμούς να με βοηθήσουν, και πράγματι έτσι έγινε. Οι αγαπημένοι του φίλοι, οι αριθμοί, άρχισαν να ξεπροβάλλουν εμπρός του.

-Εμείς είμαστε εδώ για σένα, ζήτησε μας ότι θες και εμείς θα σε βοηθήσουμε είπαν οι αριθμοί από το 1 έως 9.

- Θέλω να δαμάσω τον βιβλιόκοσμο, αλλά μόνος δεν μπορώ,
είπε ο Melvin. Τι να κάνω;
- Αυτό είναι δική μας δουλειά του, είπαν όλοι οι αριθμοί με ένα στόμα.
Το μόνο που θέλουμε από σένα είναι να μας κάνεις αρχηγούς στον κάθε βιβλιότοπο
και εμείς θα αναλάβουμε να βάλλουμε σε τάξη τα Βιβλία του,
δηλαδή να τα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΟΥΜΕ.

-Σας δίνω τον λόγο της βιβλιακής μου τιμής
ότι θα σας κάνω όλους αρχηγούς απάντησε ο Melvin.
Οι τόποι όμως ήταν δέκα και οι αριθμοί εννέα.
Τώρα τι γίνεται;...

Ξαφνικά εμφανίστηκε τρεχάτος ο χοντρούλης αριθμός μηδέν 0
με όσοοολη την οικογένειά του, λέγοντας του:

-Περιμένετε είμαστε και εμείς εδώ και θέλουμε να βοηθήσουμε. Με όσοοοολα τα 0 παρέα
οι υπόλοιποι εννέα αριθμοί ανέλαβαν να βάλουν τάξη στη Βιβλιοχώρα...

Τότε λοιπόν ο Dewey έβαλε τους 10 αριθμούς στη σειρά και με σπουδαίο ύφος όρισε αρχηγούς.
Ορίζω τον αριθμό 000 αρχηγό στις εγκυκλοπαίδειες, στα λεξικά και σε βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.
Τον αριθμό 100 στα βιβλία της Ψυχολογίας και της Φιλοσοφίας.

Τον 200 στη Θρησκεία. Τον 300 στην Κοινωνιολογία, τον 400 στις Γλώσσες των λαών όλου του πλανήτη. Τον 500 στις Επιστήμες, τον 600 στην Τεχνολογία, τον 700 στις Καλές Τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αθλητισμό). Τον 800 στη Λογοτεχνία και τελευταίο τον αριθμό 900 στην Ιστορία και Γεωγραφία όλης της Γής.

Τα παραμύθια και τα βιβλία για παιδιά με την βοήθεια όλων των παραπάνω αρχηγών δυγκρντρώθηκαν στο γράμμα Π.

Μετά από λίγες μέρες οι αριθμοί παρουσιάστηκαν πάλι μπροστά στον Melvin.

-Έλα, πάμε να σε ξεναγήσουμε, ο καθένας μας στον βιβλιότοπό του,
εκεί που βασιλεύει η τάξη... του είπαν.

Οι 10 Αρχηγοί Αριθμοί παρήλασαν παρουσιάζοντας όλες τις τάξεις των βιβλίων
ενώπιον της Βασίλισσας ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, η οποία ενθουσιασμένη ανακοίνωσε:

-Προς τιμή του φίλου της Βιβλιοχώρας, που τη γλίτωσε από την βαριά κατάρα της αταξίας,

θα ονομάσουμε το βασίλειό μας Melvin Dewey.
Εδώ τελειώνει η ιστορία με τον Melvin. Αφού όλα τα βιβλία της βιβλιοθήρας μπήκαν σε ΤΑΞΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ο μικρός μας φίλος με ένα βιβλιόπλοιο επέστρεψε στην πατρίδα του. Από τότε όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου ακολουθούν την ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ του Dewey και τοποθετούν τα βιβλία στα ράφια, σύμφωνα με τους αριθμούς, που έχει χαραγμένο το καθένα στη ράχη του.